

Denkbeer filosofie cursussen – Programma 2016

De Filosofie cursussen van Denkbeer bestaan uit elf bijeenkomsten op de woensdagavond. Onder professionele en aandachtige begeleiding worden de deelnemers ondergedompeld in de belangrijkste onderwerpen en denkers uit de geschiedenis van de westerse filosofie. Aan de hand van fragmenten uit primaire teksten, korte colleges en open gesprekken komen de verschillende thema's aan bod.



WWW.DENKBEER.NL

De cursussen zijn uitgebreide introducties voor een kleine groep enthousiaste leken (max. 12 deelnemers) en volgen een heldere structuur. Ervaring met het lezen van filosofie is niet nodig; interesse, tijd en een abstract denkvermogen wel. Van de cursist wordt actieve participatie verwacht: thuis lees je elke week de te bespreken tekst ter voorbereiding; tijdens de bijeenkomst beantwoord en stel je vragen om samen tot begrip te komen. Het niveau is vergelijkbaar met dat van het eerste jaar op de universiteit.

Drs. Lucas Beerekamp is een ervaren en bevolgen docent. Na het cum laude afronden van zijn studie filosofie werkte hij onder meer op de Universiteit van Amsterdam, het HLZ en het Calandlyceum. Sinds 2013 geeft hij als Denkbeer cursussen aan volwassenen. Zijn werkwijze wordt gekenmerkt door humor, openheid en een heldere aanpak. Hij combineert graag zijn academische precisie met een speelse toegankelijkheid.

Locatie: Bovenzaal Café Eik en Linde,
Plantage Middenlaan 22, Amsterdam

Kosten: tien keer 2,5 uur; incl. map met teksten en koffie/thee: €269,- **Proefles:** een keer €20,-

Inleiding ethiek: vanaf 17 februari 2016

Levensfilosofie: vanaf 5 oktober 2016

beiden op woensdagavond van 19.30 tot 22 uur

Inschrijven en meer informatie: www.denkbeer.nl

Voorjaar 2016 – **Inleiding ethiek:**

Geluk en Rechtvaardigheid

tien woensdagavonden van
17 februari t/m 20 april 2016
plus **proefles op 3 februari**

Geluk en rechtvaardigheid

Plato en Epicurus

Normatieve ethiek

Kant's plichtenethiek
en Mills utilisme

Deugdenethiek

Aristoteles, Hume
en Nietzsche

Contractheorie en ethiek

Speltheorie en Rawls'
idee van rechtvaardigheid

Najaar 2016 – **Levensfilosofie:**
van Socrates tot Sartre

tien woensdagavonden van
5 oktober t/m 14 december 2016
plus **proefles 21 september**

Griekse levensfilosofie

Epicurus, Aristoteles
Socrates en de Stoa

Moderne levensfilosofie

Kierkegaard, Nietzsche,
Schopenhauer en Sartre

Centrale vragen

Omgaan met verlangens
Wat is geluk?
Leef ik in vrijheid?